

**IK GEEF DE PEN DOOR AAN...**

**Een oude bekende uit de OBKrant. Daar heette het "De pen".
De rubriek waarin een lid van OBK iets meer over zichzelf vertelt.
Deze keer is het de beurt aan opnieuw een slagwerker,
Roy van Nuland.**

Had niet anders verwacht dan dat mijn maatje Pepijn mij "de pen" zou geven. Dit is overigens helemaal niet erg hoor! Ik vertel graag wat over mijzelf zodat iedereen kan weten hoe gezellig ik het heb bij de slagwerkgroep.

De naam is Roy van Nuland en zit stiekem best wel al een tijdje bij OBK. Toevallig dat ik pas mijn oude lesboekje vond waar Henk Schellekens altijd in schreef wat ik voor "huiswerk" mee kreeg. Hier stond de eerste datum in namelijk 26-08-2008. Tegenwoordig doe ik enkel de slagwerkgroep en heb ik geen les meer van Henk of Jop.

In augustus 2008 ben ik begonnen met drummen met les van Henk Schellekens, die mij tot ongeveer 2018/2019 les heeft gegeven. Daarna heeft zijn zoon Jop het overgenomen. Door Henk ben gekomen waar ik nu sta en dat is best ver vind ik. Jop heeft mij het melodische veel laten leren waardoor ik allround ben mag je wel zeggen. In mijn tijd bij de jeugdslagwerkgroep, die in het begin ook werd gedirigeerd door Henk, heb ik ook veel geleerd. Henk werd opgevolgd door Giel van de Wijdeven en vervolgens heb ik als laatste Thijs als dirigent gehad voor ik naar de "grote" slagwerkgroep kwam.

Bij de slagwerkgroep is er altijd een gezellige en vriendelijke sfeer, waar ook uiteraard professionaliteit in zit. We weten een lolletje te maken maar weten vaak ook wel wanneer we daarmee moeten stoppen. Henk zorgt ervoor dat we er mooie optredens van maken en wilt het beste in ons eruit halen. Met deze leuke groep doen we altijd nog een klein drankje na de repetitie wat de sfeer gemoedelijker maakt. Het leukste vind ik altijd de pronkzittingen waarbij de gezellige sfeer maar ook professionaliteit het beste te zien is. Het ene moment zitten we een biertje te drinken en Thijs belachelijk te maken (sorry Thijs) en het andere moment spelen we de sterren van de hemel op het podium. Kortom, het is altijd leuk bij de slagwerkgroep.

Wat ook nog leuk is om te weten, voor ik ga afronden, is dat ik niet alleen in Erp bij de slagwerkgroep zit. Mijn passie voor muziek blijkt wel aangezien ik ook in Zijtaart en Boekel meespeel bij de slagwerkgroep. Dit omdat Henk mij in 2013 vroeg of ik Zijtaart wilde meehelpen met het concours, wat een groot succes bleek want we haalden 95 punten. Hier volgde snel de Jumbo Cup en het gewonnen Nederlands Kampioenschap in de 4^e divisie. Ik vond het gezellig en heb daarom besloten om daar te blijven. Paul Schepers is de dader dat ik in Boekel aan de slag ben gegaan. Ook hier werd ik in 2022 gevraagd als invaller en na een succesvol optreden gebleven op verzoek van de slagwerkers. Ook hier heb ik het erg naar mijn zin.

Nu ben ik wel klaar met typen en jullie met lezen gok ik...

Na drie slagwerkers vind ik het wel mooi geweest en gaan we weer terug naar de harmonie. Ik geef "de pen" door aan mijn papierophaal maatje van 1x: Fenna van den Boom. Succes!



UITWISSELINGSCONCERTEN

HARMONIEORKEST

Op zondag 26 maart vond in Ter Aa een uitwisselingsconcert plaats met twee andere muziekverenigingen, te weten Sint Michaël uit Sint-Michiëlsgestel en Euphonia uit Teteringen.

Sint-Michaël stond o.l.v. Henk Mertens, OBK werd weer gedirigeerd door Sef Pijpers en Euphonia door onze interim-dirigent Rodin Rosendahl.



We kijken terug op een mooie muzikale middag.

FUNTASTIC

Op 2 april speelde opleidingsorkest Funtastic een uitwisselingsconcert met Animato uit Nistelrode, net als Funtastic o.l.v. Remco Spierings, en Enjoy uit Volkel o.l.v. Jonie Pijpers.



NIEUWE BASSISTEN VOOR FUNTASTIC

Op woensdag 5 april sloten Jeroen Vissers en Marijn Pennings aan bij het opleidingsorkest op bastuba. Succes en veel plezier! Dat moet goedkomen met deze leermeester!



AGENDA

Harmonieorkest en Slagwerkgroep

- Do. 4 mei Dodenherdenking bij monument Boerdonk
- Zo. 21 mei Muzikale begeleiding Eerste H. Communie
- Zo. 4 juni Klapstoelenconcert bij molen in Keldonk
- Zo. 11 juni Serenade 60-jaig jubileum Pastoor Rombauts
- Zo. 2 juli LIM-dag 1
- Zo. 1 oktober LIM-dag 2
- Za. 28 oktober LIM-dag 3
- Wo. 22 november Technische repetitie *Lost in Music VI*
- Do. 23 november Generale repetitie *Lost in Music VI*
- 24+25+26 november Uitvoeringen *Lost in Music VI***



Funtastic

- Zo. 21 mei Muzikale begeleiding Eerste H. Communie
- Wo. 21 juni Concert in Simeonshof
- Wo. 5 juli Zomerconcert

GESLAAGD!

Teun Verkuijlen en Meike van Deursen zijn geslaagd voor het praktijkexamen Trompet B. Gefeliciteerd allebei!

De orkesten speelden om de beurt, maar ook werden enkele werken gezamenlijk uitgevoerd. Voor acht muzikanten van Funtastic was dit hun eerste optreden:

